

NOVAĴLETERO

Monata informilo de la Bruĝa Grupo Esperantista - Reĝa Societo
Maandelijks informatieblad van de Brugse Esperanto-Groep, Kon. Maatschappij

Nr. 9 - Juni-Juli 1984

Verantw. Uitgever:

Roland Rotsaert
Visspaanstraat 97
B-8000 Brugge

Tel. 050/33.00.04

Lidgeld: 200 fr. per jaar op postrekening 000-0483533-85 van
Bruĝa Grupo Esperantista, 8000 Brugge. Steunende leden: 500 fr.

Tijdens de zomermaanden zijn er geen bijeenkomsten op de traditionele eerste en derde donderdag. Er zijn wel ontmoetingen gepland met de aangekondigde buitenlandse gasten, maar aangezien wij niet precies weten wanneer zij in de streek zullen verblijven, kunnen nu nog geen details vastgelegd worden.

Wie belangstelling heeft, kan zijn telefoonnummer opgeven en wordt dan te gepasten tijde uitgenodigd.

Allerlaatste informatie: (84.06.28)

- "Bicikla karavane" van ongeveer 10 personen o.l.v. Thomas Bormann komt op 4 juli 's namiddags aan te Brugge en blijft tot de volgende namiddag. Voor een gedeelte is logies beschikbaar. Wie zorgt voor de overigen, of wie wil zijn tuin ter beschikking stellen om hen er te laten kamperen ?
- Zopas kwamen nog twee inschrijvingen binnen voor het Markola Kongreso, samen met een aantal voorstellen voor een congresinsigne.

Pasintaj Kunvenoj

La 7an de junio S-ino Plazotta el Aŭstrio parolis pri sia vojaĝo tra la suda hemisfero, de Novzelando ĝis Paskinsulo. La 8an ni akceptis grupeton da britaj infanoj kiuj faris lernejan vojaĝon al nia urbo. Dum la tago ni gvidis ilin al la turismaj vidindaĵoj kaj vespere ili prezentis al ni kantojn kaj teatraĵetojn.

La 14an de junio la grupo Paco kaj Justeco invitis nin al prelego de Grégoire Maertens, Prezidanto de UEA. Li interalie parolis pri la evoluo de la movado en Orienta Eŭropo. Tiu ĉi kunveno estis anoncata nur post forsendo de la antaŭa novaĵletero kaj ni povis doni la komunikon nur al la ĉeestantoj je la 7a kaj 8a. Sed pro kio la ĉeestantaro estis tiel malmultnombra je tiuj tagoj ?

Congresen...

Het Vlaams E-Congres vindt plaats te Aalst van 31 augustus tot 2 september a.s. Wie nog geen inschrijvingsformulier ontvangen heeft of wie het verloren heeft kan er nog altijd een aanvragen. Denk eraan: vanaf 1 augustus verhoogt de bijdrage !

Voor ons eigen Markola Kongreso van volgend jaar zijn er reeds 15 inschrijvingen, nagenoeg uitsluitend buitenlanders. Waar blijven de Belgen ? Het gunstigste tarief blijft hier geldig tot 31 augustus.

... en accessoires

Er zijn nog steeds "glumarkoj" verkrijgbaar voor het wereldcongres te Vancouver (20 voor 50 fr.) en het Vlaams congres te Aalst (12 voor 25 fr.). Bestellingen op rekening 000-1410966-04 van Roland Rotsaert.

Reizen naar Oost-Europa via Esperanto

Monda Turismo (Montoyerstraat 37 b. 24, 1040 Brussel) organiseert doorlopend groepsreizen naar Polen en andere Oosteuropese landen. Door de goede contacten van Monda Turismo met de plaatselijke instanties vallen de voorwaarden heel wat voordeliger uit dan via de officiële (staats-)reisagentschappen. De organisatie is gegroeid uit de Esperantobeweging, maar ook niet-Esperantisten zijn welkom.

De verantwoordelijke, Leo De Bruyne, heeft aangekondigd dat hij in het najaar een voordracht zal komen houden over Monda Turismo.

Oproep van de Vlaamse Esperanto-Bond

De administratie van de Vlaamse Esperanto-Bond en enkele afdelingen van de Universala Esperanto Asocio zijn gehuisvest aan de Frankrijklei 140 te Antwerpen. Op hetzelfde adres houdt ook de Antwerpse groep La Verda Stelo zijn vergaderingen.

Enkele jaren geleden werd de voorgevel van het gebouw herschilderd, en zo verfraaid en beschermd tegen de vochtigheid. In de eerstkomende weken of maanden wenst men ook de achtergevel een beurt te geven. Als dit werk door vrijwilligers kan opgeknapt worden, wordt uiteraard heel wat geld uitgespaard.

Wie bereid is hieraan een gedeelte van zijn vrije tijd op te offeren, kan contact opnemen met Ivo Durwael (03/440.30.92). Op voorhand bedankt !

Geschiedenis van de Brugse Esperanto-Groep

De reacties en aanvullingen op de geschiedenis komen druppelsgewijs binnen.

De dancing "Tabarin" waar in 1949 (en later) feestgevierd werd blijkt thans "Saaihalle" te heten.

Uit het boek "Honderd jaar Vrij Katholiek Onderwijs voor Jongens te Oostkamp" (uitg. Gilbert Bouljon - 1979) blijkt dat Richard Witteryck de vader was van Antoine (de vernederlandsing van de naam is van latere datum). RW was tot 1879 bestuurder van de gemeenteschool te Hertsberge (wijk van Oostkamp). Als gevolg van de toen heersende schoolstrijd stapte hij over naar het vrij onderwijs. Hij lag mede aan de basis van de Sint-Pietersschool (nu afdeling van het Sint-Leocollege). In de beginperiode van die school werd hij o.m. geholpen bij het lesgeven door zijn echtgenote, Juliana Daveloose, en door zijn toen veertienjarige zoon.

Na enkele jaren kwam RW in conflict met de parochiale overheid (die niet voldoende brandstof wilde ter beschikking stellen) en werd schoolhoofd van de Sint-Jan-Berchmansschool te Brugge (bestaat nog: Venkelstraat, nabij Sint-Annakerk). Hij schreef talrijke handboekjes voor het lager onderwijs, die door zijn zoon uitgegeven werden. RW werd geboren te Torhout op 21.7.1838 en overleed te Assebroek op 19.7.1910 (bron onduidelijk - deze data zouden nog moeten gecontroleerd worden).

Voor AJW werden volgende adressen teruggevonden:

- Jerusalemstraat 19, Brugge (1893)
- Nouvelle Promenade 4, Brugge (= Hoefijzerlaan, rond 1910)
- Grande Avenue 78, Steenbrugge (1913)
- Avenue Baron Ruzette 164 (1929 of later: de naamwijziging van de Steenbrugse Wandeling werd op 14.11.29 door het Assebroeks gemeentebestuur beslist; 1932: Baron Ruzette-Laan 164, Steenbrugge)
- Quai des Ménétriers 12 (= Speelmansrei, 1924)
- Hoefijzerlaan 14, Brugge (1949 - adres van door hem opgerichte uitgeverij)